



### Mijmering

Als je mij nog iets wil geven,  
dan zou ik je vragen:  
sterf niet samen met mij.  
Adem.  
Adem het leven in.  
Je mag bedroefd zijn,  
maar wanhoop niet,  
verdrink niet in een zee van verdriet.  
Als je mij nog iets wil schenken,  
dan zou ik je vragen:  
blijf uitkijken naar  
bloesem aan de bomen  
en vogels in de lucht.  
Blijf toekomst zien.  
Blijf met mij verbonden  
en omhels het leven.

Naar Yvonne van Emmerik

Liefdevolle herinnering aan

# Jean Janssens

weduwnaar van  
Augusta Van Eycken

papa van Vera Janssens  
trotse opa van Arne en Mirthe Vermeylen

geboren op 26 maart 1940 in Zemst en  
zachtjes ingeslapen op 24 maart 2025  
in Vilvoorde.

Volgens zijn uitdrukkelijke wens hebben de  
crematie en asuitstrooiing op de begraafplaats  
in Kampenhout in strikte intimiteit  
plaatsgehad.

Iemand om aan te vertellen wat niet van belang is

Het regent en niemand om aan te vertellen hoe nat ik ben. Het regent en niemand om aan te vertellen dat mijn nieuwe schoenen nu al lek zijn. Pa, ik ben ik een plas gestapt en mijn schoenen zijn lek, ik ben nat, door en door. Pa, en jij?

Hoe hard het regent?  
Het regent heel hard. Heel erg hard.  
Harder dan ooit.

Judith Herzberg ('Jac' vervangen door 'Pa')

Condoleren : Kerkstraat 3 - 1910 Kampenhout

