

...Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan

omdat door het verleggen van die ene steen

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan...

(Bram Vermeulen)

Strijdbaar en vol moed tot het einde overleed

Herman Slembrouck

12 maart 1961 - 8 november 2024

Herman heeft zijn lichaam
aan de wetenschap geschonken.

We zullen afscheid nemen van een lieve partner,
zorgzame vader en grappige boempa
tijdens een misviering op
zaterdag 23 november 2024 om 10 uur in de
parochiekerk Sint-Stefaan te Sint-Stevens-Woluwe.

Condoleren in de kerk vanaf 9u30.

Een wens van Herman was om daarna een
"Stella" op zijn gezondheid te drinken. Jullie worden
na de misviering dan ook uitgenodigd in Ons Huis,
Burg. W. Servranckxplein tot 14 uur.

Dit melden u:

Suzanne Bonte *zijn moeder*

Christine Peeters *zijn levenspartner*

Geert en Sarah Bormans – Slembrouck

Merijn, Ruben en Witse

Michaël en Kirsten Moreno Muñoz – Slembrouck

Ainhoa en Alba

Raf en Katie Paessens – Willegems

Senna, Tibe en Ella

Tom Paessens

Nora en Mick

zijn kinderen en oogappels

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Bonte, Slembrouck en Peeters.

Met dank aan de dienst cardiologie van UZ Leuven.

Rouwadres : Familie Slembrouck
p.a. VGB Funerals
Onderwijsstraat 37 - 1930 Zaventem
Condoleren : www.funerals.be